

Tweede nationale

WESTERLO - KSK HEIST ZATERDAG 20.00U

Aanvoerder Roel Grant



speelde meer dan 300 wedstrijden voor KSK Heist

"Hier wil ik sterven"

Roel Grant is een bijzonder exemplaar in de kern van KSK Heist. De 30-jarige advocaat kende nooit een andere club, is kapitein van de ploeg en speelde onlangs zijn 300ste wedstrijd in het eerste elftal. "De kaap van de 500 haal ik nooit, tenzij Heist een paar reeksen zou degraderen."

ZIJN DEBUT

Grant debuteerde in 2001 tegen Sint-Lenaarts, toen nog in eerste provinciale. "Ik was toen 18", herinnert hij zich. "Nadien miste ik geen minuut meer. Tot ik in de finale van de eindronde een kwartier voortijd werd vervangen. 'Zo heb ik je toch één keer kunnen vervangen dit seizoen', grapte de trainer. Ik speelde nooit voor een andere club en ik heb ook nooit een andere trainer gekend dan Cis Bosschaerts. De ideale coach voor Heist, dat bewijst hij al vijftien jaar. Eigenlijk is het heel onverwacht dat ik tot in de eerste ploeg ben geraakt. Mijn ouders hebben mij daarin nooit gestimuleerd. In de jeugdreeksen kwamen ze nooit kijken. Mijn grootvader is eigenlijk mijn grootste voetbalfan. Ik ben enig kind, maar mijn ouders hebben mij niet als een verwend nest opgevoed. 'Denk niet alleen aan jezelf, je krijgt er veel voor terug'. Met die gedachte ben ik groot geworden. Ik mocht eigenlijk doen waar ik zin in had, maar wel met een duidelijk doel voor ogen: chiro, muziekschool, voetbal. Ik deed het allemaal."

ZIJN DOELPUNTEN

"Als centrale verdediger en met mijn 'groot voetbaltalent' heb ik toch twee goals gemaakt (lacht). En al zeg ik het zelf: het waren twee schitterende doelpunten. Zeg maar wereldgoals. Fentie-tentjes."



Roel Grant.
FOTO GMAX

"Na een training eten we samen frieten. Lekker ouderwets, maar toch zo gezellig."

Roel Grant

voet. En in Maasmechelen schoot ik een bal in de winkelhaak. Als ik mag kiezen tussen een derde doelpunt en in tweede nationale blijven, dan is mijn keuze snel gemaakt."

ZIJN MOOISTE HERINNERING

"De mooiste herinnering? Zonder twijfel de kampioenenwedstrijd in derde nationale op Racing Mechelen. Misschien wel het mooiste moment in het bestaan van de club. Wat me ook altijd zal bijblijven, is onze 0-3 overwinning op Antwerp. De 8.000 fans van de thuisploeg begonnen op het einde voor ons te supporteren (lacht). Vreemde gewaarwording. Vorige vrijdag kwam onze wedstrijd tegen RWDM Brussels live op tv (Belgacom, red.). Wie had dat vijf jaar geleden durven te denken? Je moet geloven in wat je doet. Vroeg of laat word je beloond."

ZIJN ZWAARSTE NEDERLAAG

"Dit seizoen, de 2-7 tegen Antwerp. Of ik daar dagen ziek van ben geweest? Ik ben pas vader geworden van een flinke dochter. Op mijn dertigste kan ik de dingen al goed relativeren. Als verdediger voel je je natuurlijk wel aangesproken als je er zeven om de oren krijgt, maar we hebben geleerd uit onze fouten. Dat zie je ook. De ploeg die nu op het veld staat, is veel sterker. Gelukkig gebeurt zo iets niet elk jaar, want verliezen leer je nooit. Ook winnen went niet. Een zege is als een drug. Een goed klassement is de hemel op aarde. Het gevoel hebben dat je bijna de hele wereld kunt veroveren, is puur genieten."

ZIJN ROL ALS KAPITEIN

En ik zal me ook ontfermen over de andere spelers. Bram Criel miste onlangs een mooie kans en zat daarvan in de put. Dan beur ik hem op, want ik heb een voorbeeldfunctie. Carvalho heeft het momenteel wat moeilijker. Wel, ik zal met hem een praatje maken. Vorig jaar stond Kurt Van Dooren naast mij in de verdediging, nu is dat Miguel Dachelet. En ook al sta ik dan al dertien jaar in de eerste ploeg en ben ik kapitein, ik ben niet te groot om naar zo'n gasten te luisteren. Dat groepsgevoel is onontbeerlijk voor een club als Heist. Als dat wegvalt, is het met deze club op dit niveau gedaan. Iedereen moet zich dus aanpassen, ook de nieuwkomers. Weet je: na een training eten we samen frieten. Lekker ouderwets, maar toch zo gezellig. Gewoon jezelf blijven. Een goede les voor velen in deze maatschappij."

OP NAAR DE 400?

"400 wedstrijden in de eerste ploeg van Heist, dat zou mooi zijn, ja. Maar wat zijn die cijfers? Niks toch. Ik hoop nog heel lang in de eerste ploeg te kunnen staan. Nu ben ik titularis en dat hoop ik nog wel even vol te houden. Ik ben als voetballer geboren bij KSK Heist en ik wil er ook sterven. Dit betekent veel voor mij. Zonder Heist had ik nooit op dit niveau gevoetbald. Deze club zal nooit uit mijn hart gaan. De kaap van de 500 haal ik nooit, tenzij Heist enkele reeksen zou zakken (lacht)."

GEERT FIERENS

KSK HEIST: Michiels, Rijmenams en Dachelet zijn speelklaar. Vermeiren (verreking) speelt niet. Van den Bogaert keert terug uitschorsing. Ozcan hemeemt met de beloften.

KERN: Michiels, Van Den Broeck, Grant, Put, Pittoors, Vanderputte, Vandermarliere, Carvalho, Rijmenants, Criel, Dachelet, Rijmenams. Van den Bogaert. Thys Van Praet. Roerky